

## **GEMEENTE MET LHBT-ERS – EEN PASTORALE WEGWIJZER**

In ons pastoraat willen we ons inzetten voor een pastorale omgang met alle gemeenteleden; ook met hen die zich rekenen tot de lhbt-groep. We geven hier apart aandacht aan, omdat er heel veel signalen zijn dat zij (en hun naaste omgeving) het vaak moeilijk hebben in de gemeente van Christus. Voor die moeite willen we oog hebben, zoals we dat ook proberen met andere pijnpunten.

Ons streven is dat er in de gemeente door iedereen steeds meer veiligheid wordt ervaren om naar buiten te komen met wat in ieders leven speelt. We hebben hierin niet alleen lhbt-ers op het oog. Een aparte pastorale notitie over hun moeite kan ook pijn doen. Maar vanwege de hierboven genoemde signalen hebben we hier toch voor gekozen. Bovendien klinkt er uit hun kring de oproep aan kerken om duidelijkheid te geven in dezen.

In het streven naar een liefdevolle omgang met ieder zien we het als onze pastorale taak om naar lhbt-ers eerst goed, geduldig en trouw te luisteren. Wat speelt er in hun leven en hoe willen ze dat met Christus verbinden? Vaak hebben zij al een heel proces doorgemaakt voordat ze met hun eigenheid naar buiten treden.

We willen niet op voorhand voor hen invullen hoe hun weg eruit zou moeten zien, maar naast hen staan en hen vergezellen op de weg die ze met de Heer willen gaan. Het avondmaal staat voor hen op dezelfde manier open als voor andere belijdende leden.

Uitgangspunt van ons pastoraat aan lhbt-ers is dus niet één bepaald ethisch standpunt. Daarmee is niet gezegd dat zo'n standpunt onbelangrijk is, maar we erkennen de moeite om in het heden tot één standpunt te komen. Blijkbaar is het mogelijk om Christus te volgen en op concrete punten tot verschillende overtuigingen te komen m.b.t. wat God in zijn Woord vraagt (zie Rm 14).

Waarin we - bij welk ethisch standpunt ook – wél veel overeenstemming binnen de gemeente herkennen, is de wil om ieder die – met welke eigenheid ook – Christus wil volgen, in de gemeente vast te houden of te ontvangen.

Dit laatste is makkelijker gezegd dan gedaan. Er wordt inmiddels verschillend gedacht over onderwerpen waar lange tijd maar één mening over gold in de kerken. Daarnaast zien we steeds weer dat het voor velen niet eenvoudig is om in de kerk tot een minderheid te horen of een uitzondering te zijn, waar het ook over gaat. Het omgaan met een minderheid of een uitzondering gaat ons als gemeente niet altijd makkelijk af. Juist hierin ervaren we veel gebrokenheid.

Kortom, respectvolle liefde moeten we allemaal blijven leren. Het gemeentelid dat een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht afwijst, moet proberen een homo lief te hebben die een andere overtuiging heeft. Maar het omgekeerde geldt ook: een homo die ruimte ervaart om een relatie aan te gaan moet diegene liefhebben, die zijn of haar (openheid voor een) relatie in strijd met Gods Woord vindt.

In onze ingewikkelde werkelijkheid is het goed om te beseffen dat pastoraat altijd maatwerk is. Wat er werkelijk speelt in iemands leven, is nogal eens anders dan de buitenkant doet vermoeden. Pastoraat begint niet bij een ethisch standpunt, maar met het samen leven uit de bron van Christus' genade. Alles begint bij de Herder. Vanuit dat startpunt zijn we onder leiding van de Heilige Geest, onderweg naar het volmaakte koninkrijk waarin God deze wereld zal veranderen.

Onderweg naar dat doel merken we dat er voor ieder veel te leren is in de omgang met elkaar. Laten fouten, ongevoeligheid en pijnlijke ervaringen ons niet uit elkaar drijven maar samen brengen aan de voet van het kruis. In dit leerproces kennen we Christus als bondgenoot en satan als tegenstander.

### CONCEPT 3

Onderling gesprek zal in de toekomst nodig blijven, want duidelijkheid m.b.t. het pastoraat aan lhbt-ers betekent niet dat er al duidelijkheid is over alle vragen die met dit onderwerp samenhangen. We zijn hier met opzet voorzichtig, omdat we gemerkt hebben dat de concrete situatie veel invloed heeft op onze positiebepaling – ook als we er aan vasthouden dat Gods Woord altijd beslissend is.

Laat de Goede Herder in dit alles onze Voorganger zijn. Van Hem is onze verwachting!

mrt 2020

JJD en JO